



*Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus*

Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.160 Vrijdag 18 oktober 2024

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088



Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie



Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden
van ons pastoraal team,
pastoor Ronald van Bronswijk
of pastoraal werkende Giny van der Korput,
aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6
4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Annetti Schaap

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Zaterdag 19 oktober 2024 29^e zondag door het jaar Caritascollecte	19.00 uur H. Antonius Abtkerk Terheijden Eucharistieviering R. v. Bronswijk Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche.
Zondag 20 oktober 2024 29^e zondag door het jaar Caritascollecte	9.30 uur H. Gummaruskerk Wagenberg Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput Dameskoor GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt o.l.v. J. Terpstra, orgel J. v. Opdorp. 9.30 uur Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' Eucharistieviering R. v. Bronswijk. Cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach.
Maandag 21 oktober 2024	19.00 uur Tuinzaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' Rozenkransgebed o.l.v. Ria Horrevoets – van Meel
Zaterdag 26 oktober 2024 30^e zondag door het jaar	19.00 uur Wijngaerviering Seniorenpartner 'de Wijngaerd' Viering van Woord en Communie A.v. Kuyck.
Zondag 27 oktober 2024 30^e zondag door het jaar	9.30 uur H. Gummaruskerk Wagenberg Eucharistieviering R. v. Bronswijk. Cantores Herenkoor met organist J. v. Vulpen. 9.30 uur Seniorenpartner 'de Wijngaerd' Made Eucharistieviering P. Schellens. Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen. Orgel J. Horbach.
Maandag 28 oktober 2024	10.30 uur Woonzorgcentrum Antonius Abt Terheijden Eucharistieviering Ronald van Bronswijk 19.00 uur Tuinzaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' Rozenkransgebed o.l.v. Ria Horrevoets – van Meel

Doop Esmee Vermeulen ***Pastoor Ronald van Bronswijk***

Zondag 6 oktober jl. werd Esmee Vermeulen tijdens de zondagsviering gedoopt in de H. Gummaruskerk in Wagenberg. Het is een mooi en goed als 'Jong en oud' elkaar ontmoeten en wat bijzonder dat het koor een liedje voor Esmee had ingestudeerd en aan het eind van de doopplechtigheid voor haar zong: Esmee is jouw naam.... Met die naam Esmee staat jouw naam geschreven in de palm van Gods hand. Wij wensen de ouders Jimmy en Kasia en dochtertje Emma samen met Esmee een mooie gezegende toekomst toe. En mogen de peetouders Cas en Samantha en alle andere dierbaren bijdragen aan een christelijke opvoeding en levensgeluk voor Esmee

Namens de parochie heten we onze dopeling Esmee van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.



Mensenkind, waar kom jij vandaan.

Mensenkind, waar kom jij vandaan,
amper geboren en nog geen naam,
totdat twee mensen, een man en een vrouw
zeggen: "Wat houden wij veel van jou."
Esmee is jouw naam.

Mensenkind, kijk de mensen nou,
zij willen nu niet meer zonder jou,
worden je vrienden en geven een hand,
nemen je mee naar het mensenland;
Esmee is jouw naam.

Mensenkind, jij bent niet alleen,
ook al moet jij door het water heen
wij gaan met jou en we gaan tegelijk,
totdat wij zijn in het koninkrijk.
Esmee is jouw naam.

***Elke oorlog maakt dat de wereld er erger aan toe is dan voorheen.
Oorlog is altijd een mislukking van de politiek en van de mensheid, een schandelijke capitulatie,
een hartverscheurende nederlaag ten opzichte van de machten van het kwaad.
(Paus Franciscus in zijn encycliek Fratelli Tutti)***



***Wereldmissiemaand
MISSIO
Caritascollecte
19 -20 oktober***

De caritascollecte op deze
Missiezondag
is voor MISSIO, het grote
solidariteitsfonds van de
katholieke kerk. Dit jaar
vraagt MISSIO aandacht

voor Papoea-Nieuw- Guinea. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de inwoners van de Carteret Eilanden: hun land zal langzaam maar zeker in zee verdwijnen.

Zo'n honderd mensen moesten al gedwongen verhuizen naar het grotere eiland Bougainville.

De katholieke kerk schonk land op Bougainville waar de nieuwkomers zich kunnen vestigen.

Het zijn met name vrouwen die een leidende rol op zich nemen om de problemen op de eilanden het hoofd te bieden. Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Papoea-Nieuw-Guinea.

Helpt u mee?

Dit kan via uw gift in de caritascollecte op 19 en 20 oktober in de kerken van de Vijf Heiligen Parochie of door te doneren op rekening **NL65 INGB 0000 0015 66** ten name van MISSIO Wereldmissiemaand.



Terugblik caritascollecte PAX

In de Vredesweek in september was de caritascollecte bestemd voor PAX met het motto

Samen voor vrede. Nu!. De vredesorganisatie PAX ondersteunt organisaties en burgers in binnen- en buitenland die strijden voor vrede, verzoening en gerechtigheid.

De collecte heeft een bedrag van € 160,70 opgebracht.

Hartelijk dank voor uw gift.

De collecte

Het beeld van geld in een collecteschaal of mandje is voor velen vertrouwd, een symbool van vrijgevigheid en gemeenschap. De schaal of het mandje werd door de rijen van de gelovigen doorgegeven als een manier om bij te dragen aan de kosten van de eredienst en de zorg voor de armen.

De collecteschaal is een teken van meer dan alleen financiële bijdragen. De schaal vertegenwoordigt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en gedeelde inzet voor gemeenschapsdoelen.

De collecteschaal is ook een uiting van dankbaarheid en plicht tegenover het geloof en de medemens.



Alle kleine beetjes

Een van de krachtigste aspecten van de collecteschaal is dat deze laat zien hoe kleine bijdragen samen een grote impact kunnen hebben.

Het herinnert ons eraan dat elke bijdrage telt, en hoe samen, zelfs bescheiden giften aanzienlijke veranderingen kunnen teweegbrengen.



Wat is dat toch met Maria?

We mogen dan niet meer zo kerks zijn, Maria blijft hoog scoren in de peilingen, om het maar eens populair te zeggen.

Beelden van Maria, vaak met haar zoon Jezus op de arm, zie je nog op veel plaatsen. Soms in een eenvoudig kastje aan een boom of in een nis in de gevel van een huis, ook in allerlei kapelletjes. Het leven van Maria werd gekenmerkt door trouw te blijven: aan God, aan haar zoon Jezus, aan de apostelen en later aan de eerste christenen.

Hierdoor is zij door de eeuwen heen een voorbeeld geweest voor ons mensen om in ons leven ook ons vertrouwen op God te stellen, Maria is een heilige die dicht bij de gewone mensen staat en tegelijk dicht bij

Jezus, dicht bij God. Een moeder van ons allemaal. Om het een beetje ingewikkeld te zeggen, zij is 'De Middelaars Aller Genade' zoals al sinds 1956 te lezen is op de veldkapel op Hooge Zwaluwe-Helkant.



Moeder zijn is het wondere begin van elk leven dragen.

Het hart zijn in een harde wereld.

Open oog voor nood aan tederheid en liefde.

Bron van begrip en geborgenheid, attentie voor het kleine en het goede in de mens, uitgestoken hand voor de vader, kloppend hart voor het zoekende kind, reddingsloep voor velen, troost en steun voor zieken en eenzamen.

Eenvoudig goed zijn, steeds gereed zijn, nooit moe zijn, liefde en geluk geven. Bloem zijn gedurende het leven, dat is: moeder zijn.

Banneux Notre Dame

Frans Engels, lid van herenkoor St. Antonius Abt Terheijden was op 30 september jl. in Banneux Notre Dame en schreef daarover het volgende:
Banneux Notre Dame is een klein plaatsje gelegen aan de rand van de Belgische Ardennen, 25 km ten zuidoosten van Luik, nabij Theux en Sprimont. Alhier verscheen Maria als "De Maagd der Armen" acht keer aan het meisje Mariëtte Beco (1921-2011) Voor het eerst op een ijskoude dag in januari 1933. Op verzoek van Maria dompelde Mariëtte haar handen in een bronnetje aan de rand van de weg.

De maagd Maria zei tegen haar: "Ik kom om het lijden te verlichten".

Bij herderlijk schrijven d. d. 22 augustus 1949 werden de acht verschijningen van Maria aan Mariëtte officieel erkend door de toenmalige bisschop van Luik, Mgr. L.J. Kerkhofs.

Het bedevaartsoord is uitgegroeid tot ook een centrum van internationale vrede, met kapellen die diverse naties vertegenwoordigen. Er worden diensten in diverse talen gehouden, ook in het Nederlands. Je kan er ook je handen in het water van de bron dompelen en een flesje water tappen. Vrijwel constant wordt er tegenover deze 'bron der bronnen' de Rozenkrans gebeden.



Bij welk bedevaartsoord je ook komt, de commercie is er ook nooit ver weg.





Dag van de Latijnse liturgie

Op zaterdag 26 oktober organiseert de Vereniging van Latijnse liturgie de jaarlijkse Dag van de Latijnse liturgie in Oosterhout .

Leden van deze vereniging en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

De dag begint om 11.00 uur in de Basiliek met een volledig Latijnse H. Mis, voorafgaand aan de H. Mis is er gelegenheid tot biechten. Om 12.15 uur is er een lunch in de pastorie, Markt 17. Om 13.30 uur wordt het programma in de pastorie voortgezet met een lezing van de prior van Abdij Benedictusberg te Vaals, pater Touw, met als onderwerp: *Het herstel van het catechemunaat. Mystagogie en catechese.*

Gevolgd door wat verder ter tafel komt en om 15.30 uur wordt deze dag afgesloten met het bidden van de vespers in de basiliek. Voor meer informatie: secretariaat@latijnseliturgie.nl



Allerzielen 2024

Met Allerzielen in zicht willen wij ook in deze nieuwsbrief de aandacht vestigen op het opgeven van intenties voor overledenen. De overledenen waarvan wij in kerkelijk verband afscheid hebben genomen , vanaf Allerzielen 2023 tot nu toe , worden tijdens de

Allerzielenvieringen op 2 november en 3 november speciaal herdacht.

De familie ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Opgeven van intenties rond Allerzielen

Maar wellicht wilt u speciaal met Allerzielen ook een gebedsintentie opgeven voor uw zeer dierbare overledenen, waaraan u nog steeds warme herinneringen hebt en waarvan de pijn van het gemis nog steeds voelbaar is.

Terheijden: *Allerzielenviering zaterdag 2 november om 19.00 uur.*

Na de viering in de kerk ook bezoek aan het verlichte kerkhof.

- U kunt uw intentie opgeven op vrijdagochtend vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur op het parochiekantoor tegen het geldende tarief van € 12,00.

Made: *Allerzielenviering zondag 3 november om 9.30 uur in de Victoriazaal van Seniorenpartner 'de Wijngaerd'.*

- U kunt uw intentie opgeven tijdens de kantooruren: maandag 12.00 uur - 15.00 uur , dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Wagenberg : *Allerzielenviering zondag 3 november 2024 om 9.30 uur.*

- U kunt terecht op dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur op het parochiekantoor om de intentie op te geven tegen het geldende tarief van € 12, 00.
- De intentie kan per mail worden opgegeven via wagenberg@naardekerk.nl of info@naardekerk.nl . U ontvangt dan een bevestiging en het banknummer om het bedrag over te maken.
- U kunt ook gewoon de intentie met het geld en de vermelding van de naam in een envelop in de brievenbus van het parochiekantoor stoppen of bij Fien van Mook thuis in de brievenbus

Beroem u niet te veel op al het aardse goed.

Wat heden is in stand, ligt morgen in de vloed.

***Dieren begrijpen elkaar zonder te praten
Mensen praten zonder elkaar te begrijpen.***

Dierendag

***Pastoor Ronald van Bronswijk
en pastoraal werkende Giny van der Korput***

Op 4 oktober jl. vierde de katholieke kerk het feest van de H. Franciscus van Assisi. De pastores van de Vijfheiligenparochie hebben daar gehoor aan gegeven om dieren te zegenen in de H. Gummaruskerk in Wagenberg.



Zo'n dertigtal mensen kwamen met hun dier, (of knuffel) naar de kerk. Honden, katten, zelfs een kalf en een schaap waren van de partij.

Op een PowerPointpresentatie werd gekeken naar het leven van Franciscus.

Hij gaf zijn leven geheel aan God en bouwde een sterke band op met de dieren.

Hij noemde de dieren broeders en zusters.

De dieren werden op voorspraak van de H. Franciscus gezegend en er kon advies ingewonnen bij dierenarts Bram Boer die graag zijn kennis en kunde deelde. Nadien was er ruimte voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of limonade. Het werd een mooi geheel. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, die zeker voor herhaling vatbaar is.



***Kijkend naar de PowerPointpresentatie over
het leven van Franciscus.***

Huisdieren brengen mensen samen.



Informatie over de Eerste Communie en het Vormsel

*Jezus wil vrienden worden met jou!
Wil je hem beter leren kennen?
Kom dan naar de Familiezondagen!
Iedere 2e zondag van de maand
Basiliek St. Jan Oosterhout*

Zit uw kind dit schooljaar in groep 4 (Eerste Communie) of groep 8 (Vormsel) en overweegt u uw kind aan te melden voor de Eerste Communie of Vormsel. Dan vindt u hier informatie.

Vorbereiding samen met de Catharinaparochie in Oosterhout

In het seizoen 2024/2025 zullen de voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel niet plaatsvinden in onze Vijf Heiligen Parochie (Hooge Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg) maar plaatsvinden in de H. Catharinaparochie, Markt 17 in Oosterhout.

De uiteindelijke viering van de Eerste Communie vindt voor de kinderen uit onze parochie wel plaats in onze eigen Vijf Heiligen Parochie en wel op **zondag 1 juni 11.00 uur**.

De Vormselviering vindt plaats op **zondag 8 juni, Eerste Pinksterdag, om 11.00 uur** in de Basiliek St. Jan te Oosterhout, waarbij bisschop Jan Liesen de voorganger is.

De voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel vindt plaats binnen de activiteiten van de Familiezondagen op de tweede zondag van de maand in basiliek St. Jan.

Zo'n Familiezondag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Start om 9.30 uur in de Basiliek St. Jan te Oosterhout met voorbereidingsactiviteiten voor de communicanten en vormelingen, activiteiten voor de andere broers en zussen en met opvang voor de allerkleinsten. Ook voor de ouders zijn er in dit uur activiteiten.

Pauze om 10.30 uur met koffie/thee en limonade in de pastorie op de Markt 17.

Afsluitende eucharistieviering om 11.00 uur afgestemd op jonge gezinnen en we hopen en verwachten dat u met het gehele gezin komt.

Voor het inschrijvingsformulier voor Eerste Communie of Vormsel of uitgebreider informatie kunt u terecht op de website van de Vijf Heiligen Parochie (VHP): www.naardekerk.nl
Ik zie er samen met de andere begeleiders naar uit om met jullie, ouders en kinderen, kennis te maken en om elkaar beter te leren kennen en samen een heel zinvolle en gezellige voorbereiding te hebben.

Met vriendelijke groet,
Pastoor Ronald van Bronswijk.



Op donderdag 17 oktober jl. namen we in de H. Antonius Abtkerk te Terheijden afscheid van Anny Verhoeve - Boons (95), weduwe van Janus Verhoeve. Na de uitvaartviering werd zij begraven te Made. Ons medeleven met kinderen en kleinkinderen, veel sterkte gewenst.

Als je niet gaat voor wat je wilt, zul je dat nooit krijgen.

Als je niet vraagt, zal het antwoord altijd nee zijn.

Als je niet vooruit gaat, zul je altijd op dezelfde plek blijven.

Ik kan het zelf niet geloven



In het Dagblad van Noord-Brabant van 30 januari 1936 was bovenstaand bericht te lezen. Cornelia Delhij, zoals haar wereldse naam was, was op 14 juni 1920 ingetreden bij de zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de onbevleete ontvangenis van Maria, voor het gemak meestal Franciscanessen van Mariadal genoemd. Deze congregatie heeft het moederhuis in Roosendaal, maar ook elders in het land hadden deze zusters kloosters. De zusters waren voornamelijk werkzaam in onderwijs en opvoeding (in Nederland, maar ook in de missie) met ook een eigen kweekschool, de Mariakweekschool, in Breda.



Cornelia op de foto met vader en moeder.

Cornelia Delhij werd geboren op 17 januari 1901 te Terheijden als dochter van Adriaan Delhij sr. (1848 -1925) en Cornelia Renne (1854-1916) en tante soeurke, zoals zij in haar omvangrijke familie genoemd werd, overleed in Roosendaal op 29 augustus 2001. Men had niet verwacht dat zij zo oud zou worden, gezien haar wankelende gezondheid.

Het gezin Delhij-Renne telde 12 kinderen, waarvan Cornelia de jongste was. Vader was landbouwer en het gezin woonde op het adres Dorp A1, dat is nu Hoofdstraat 66 in Terheijden.

Bij gelegenheid van haar 100^e verjaardag stond er een interview met haar in de krant.

(Van onze verslaggeefster)

09 januari 2001, Breda – “Honderd jaar, ik kan het zelf niet geloven. Ik ga natuurlijk straks graag naar de hemel. Maar ja, dan moet ik eerst dood. Dat kan nu eenmaal niet anders. Maar ik denk dat Hij me nog wel eventjes hier laat blijven.”

Zuster Florentia Delhij vierde zondag in Huize St. Elisabeth aan de Wouwseweg in Roosendaal haar honderdste verjaardag. Ze werd als twaalfde kind geboren in een gezin in Terheijden.

Mijn grootste geluk is, dat ik 80 jaar in het klooster heb mogen leven, dicht bij Onze Lieve Heer. (Zuster Florentia op haar gedachtenisprentje)

“Ik had helemaal geen plannen om het klooster in te gaan. Maar mijn moeder bad heel veel. ‘Dat doe ik voor jou, in de hoop dat je een nonneke wordt’, zei ze dan.”

Uiteindelijk kwam toch de roeping. Op 14 juni 1920 – ze was toen negentien – kwam ze bij Ste. Marie in de Bredase Nieuwsstraat terecht. Ze vond het er geweldig, want het klooster herbergde een groep van wel tachtig jonge meiden.

Toen ze na een paar jaar naar Bavel werd gestuurd, naar de kleuterschool, moest ze dan ook even flink slikken. Er waren daar maar zes nonnen en dat was wel érg rustig, vond Florentia.

Weer vijf jaar later werd ze surveillant op een pensionaat in het Zuid-Hollandse Monster. Daar bleef ze 23 jaar. De oorlog was erg zwaar, vertelt ze.

“We hadden daar in het Westland amper te eten. Hooguit een beetje spinazie en daar doe je niet veel mee. We moesten de kinderen naar huis sturen.”

Het klooster werd gevorderd door de militairen en het kostte de nonnen na de oorlog heel wat moeite om het gebouwen de tuin weer op orde te krijgen.

Maar Florentia trok weer verder. Ze bracht dertien jaar door bij de kweekschool aan de Nieuwstraat in Breda en kwam toen in Zundert terecht. Ze bleef er dertig jaar.

“Ik bezocht er de ouden van dagen en eenzame mensen. En ik verzorgde mijn volière. Die vogels mis ik hier nog wel eens.”

Nu woont ze in Roosendaal.

“Ik ben een gelukkige zuster. Ik had mijn vakanties bij mijn nicht in Made, hier is iedereen lief voor me en zondag komt mijn hele familie. Er zijn er zelfs drie bij vanuit Canada. En eigenlijk verwacht ik ook de burgemeester nog.”



Ze wil best nog een tijdje op deze aardbol blijven.

“Hoewel de wereld toch verschrikkelijk is, al die ellende en al die doden. God heeft de mens een vrije wil gegeven. Maar af en toe denk ik weleens, Hij zou ze die wil misschien maar weer moeten afnemen.”

Twee neven van zuster Florentia, zonen van haar broer Janus die een boerderij had in de Stuivezandsestraat in Stuivezand/Made zouden ook voor een leven als religieus kiezen.

Bronnen:

Zoekmachine Delpher

Website: www.delhij.mijnstamboomonline.nl

Gedachtenisprentjes Heemkundekring Made en Drimmelen.

Rabo ClubSupport

Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

U stemde op onze club.

Heel hartelijk dank aan iedereen die ons bij Rabo Clubsupport 2024 een warm hart toedroeg en op onze koren, GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden gestemd heeft.

Beide koren hebben hetzelfde bedrag als clubsupport ontvangen, namelijk € 133,18

Onze diepste angst

*Onze diepste angst, is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.*

*We vragen onszelf af: Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn. Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen, hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.*

*We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden. (Marianne Williamson)*

Een desolate puinhoop, de feniks als 'torensaan'

Op vrijdag 27 oktober 1944 om kwart voor twee 's middags klonk door het dorp Wouw een doffe dreun. De terugtrekkende Duitse troepen bliezen de toren van de laatgotische zestiende-eeuwse Lambertuskerk¹ op, een kerk waarvan in 1937 een grootscheepse restauratie gestart was. De toren nam in zijn val ook een groot deel van het middenschip mee. Fosforbommen zorgden enige tijd later voor het afbranden van wat nog overeind stond. Het was gebeurd met de middeleeuwse Lambertuskerk.



De beelden werden gespaard , want die waren tevoren uit de kerk gehaald en op een veilige plek begraven. De koorstoelen uit de voormalige Bernardusabdij te Hemiksem gingen verloren. Wat overbleef was, zoals pastoor Theo Wolters schreef: "Een desolate puinhoop." Door de vasthoudendheid van deze pastoor en zijn parochianen werd de Lambertuskerk met haar robuuste toren tussen 1945 en 1951 herbouwd.

Op het torenkruis werd geen haan geplaatst, maar een feniks, de vogel die uit zijn eigen as herrijst. De oude Grieken geloofden namelijk dat er een vogel bestond, de feniks, die om de zoveel jaar verbrandde. Zijn opvolger zou dan uit de as verrijzen. De Phoenix of feniks stond daarmee symbool voor de onsterfelijkheid en wedergeboorte. De Lambertuskerk is een beeld van wat mensen van goede wil kunnen met de kracht van God: Hun dorp, hun stad, hun land als een feniks uit de as laten verrijzen.

Op die 27^e oktober 1944 kwam ook de bevrijding van het gebied van onze 5 parochies in zicht, de Eerste Poolse Pantserdivisie kwam onze kant op, maar dat ging niet zonder slag of stoot. 'Met de bevrijding kwam de oorlog' zo werd wel gezegd. In een volgende Nieuwsbrief VHP aandacht voor de bevrijding bij ons.

¹ De H. Antonius Abtkerk in Terheijden, de H. Martinuskerk in Breda/Princenhage, de Basiliek van Hulst , de Basiliek van Oosterhout en de H. Lambertuskerk van Wouw zijn de enige 5 gotische parochiekerken in het Bisdom Breda.

Pastoor Theo Wolters (1881-1971) was de oudste van het 10 kinderen tellende gezin van de Terheijdense notaris Wilhelmus Wolters en zijn vrouw Maria van Erp. Op 25 mei 1913 had deze zoon der parochie onder grote belangstelling zijn eerste H. Mis opgedragen, geassisteerd door zijn broer en drie heerooms uit de familie Wolters, waarbij het herenkoor op zeer verdienstelijke wijze een driestemmige mis van Perosi ten gehore bracht.



Het notarisgezin zou uiteindelijk 4 priesters tellen. Toen de jongste van deze vier, Bernard (1904-1939) , op 28 augustus 1928 in Terheijden zijn eerste H. Mis opdroeg, gingen de priesterzonen op de foto en deed de Tilburgsche Courant de dag daarna hiervan melding:

Vier broers aan het Altaar.

Onder overgrootte belangstelling droeg de Welcerw. heer Pater B. J. Wolters van de Missie van Scheut in de parochiekerk van Terheijden zijn plechtige eerste H Mis op. De neomist werd geassisteerd door zijn drie broeders, namelijk Professor . Wolters van Hoeven en de kapelaans van Aardenburg en Bergen op Zoom.

Theo Wolters staat in het midden, broer Bernard zit voor zijn drie oudere priesterbroers. Hij zou als missionaris van Scheut naar China vertrekken. De jongste van het gezin , Maria (1906-1985) , zou in 1928 , als zuster Miriam intreden bij de zusters Franciscanessen van Etten.



Wintertijd

In de nacht van 26 op 27 oktober 2024 stappen we weer in de wintertijd doordat om 3.00 uur de klok een uur teruggezet wordt.

Wij moeten de deur altijd wijd open zetten voor de vrolijkheid.
(Arthur Schopenhauer, Duits filosoof 1788-1860)

Op vrijdag 1 november 2024 verschijnt Nieuwsbrief VHP 161.
Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook. Deze dient u te sturen naar: info@naardekerk.nl
Neemt u ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl Volg onze parochie ook op Facebook.